

Groep: roze

December is voor mij hoogseizoen
En stop ik overal wat in een schoen
Dat valt op mijn leeftijd niet altijd mee
Want ik zit vaak achter de tv
Behalve op zaterdag want dan gaan we sporten
Met Harry, Bianca en consorten
We vliegen dan erg hard door het bos
En dan gaan alle remmen los
Regelmatig struikelen we over stokken
Van die mensen van het nordic wokken
Gaat om 10 uur de gong
Drinken we koffie bij de Zevensprong
Na applaus voor jezelf en de trainer
Gaan we met een voldaan gevoel henen
Dan in de rij voor de bar bij Liesbeth
Die het op zaterdagochtend nauwelijks redt
Maar we slepen elkaar er doorheen
Zo houdt het ons op de been.